

## Nieuwsbrief Diaconaal Netwerk Utrecht

Met deze nieuwsbrief willen we je informeren over ontwikkelingen binnen het Diaconaal Netwerk Utrecht (DNU). Als DNU willen we elkaar ontmoeten, bemoedigen en inspireren. Zo ontstaat er ook ruimte om samen te werken in en voor de stad. Met elkaar maken we dit netwerk. Heb je zelf ideeën voor een activiteit of nieuwtje? Laat het dan weten!

### Terugblik proeverij DNU 30 mei 2024



Op 30 mei hadden we een netwerkbijeenkomst van het DNU in de Opstandingskerk met als thema: proeven aan diaconale presentie. En proeven hebben we gedaan! We kregen soep van de soepfiets van het Leger des Heils, een broodje falafel van woongroep Overhoop en hapjes van verschillende diaconale initiatieven in de stad. Zo konden we letterlijk en figuurlijk proeven aan de verschillende vormen van diaconaal present zijn in en voor de stad. We kijken met een goed gevoel terug op onze ontmoeting van 30 mei jl. waar meer dan 60 mensen van kerken en diaconale initiatieven aanwezig waren!

Debora Vogelzang opende de avond. Ze las inspirende woorden uit de Bijbel, waarna het filmpje '[kerk, ik vind je mooi](#)' werd getoond. In dit filmpje van Missie Nederland worden we als kerken aangesproken om van ons te laten horen, ons in te zetten. We mogen ons uitgenodigd weten om ons in te zetten voor onze naasten, onze stad. En juist daarom komen we vandaag bij elkaar: we mogen elkaar inspireren, maar ook samen optrekken om present te zijn voor onze Utrechtse naasten. We mogen daarbij 'gepland zijn aan waterstromen', geïnspireerd zijn door Hem te volgen in het omzien naar onze naasten.

Hierna kreeg Wilma Wolswinkel het woord. Ze sprak over hoe diaconale inzet er anno 2024 uit kan zien en welke rol samenwerkingspartners daarin spelen voor kerken. Wilma is zelf diaconaal werker in de Nieuwe Kerk in Utrecht en heeft daar de opdracht gekregen om de gemeente te versterken, te inspireren en in beweging te brengen op de diaconale thema's diversiteit en duurzaamheid. Het is uitdagend om zo'n rol op te pakken binnen een groeiende gemeente van jonge mensen die ook druk zijn met hun eigen baan, gezin en vriendenkring en op verschillende plekken in de stad wonen.



Toch lukt het haar om samen met gemeenteleden stappen te zetten om te groeien in ontmoetingen buiten de eigen bubbel. Die plekken om uit je bubbel te stappen, moeten we wel helpen creëren. Een voorbeeld: af en toe zijn er maaltijden van kerkleden samen met mensen van het AZC in de Voorveldsepolder. Deze mensen kookten hun gerechten en daar genoten ze samen van. Tijdens het eten ontstaan mooie gesprekken. Dit gebeurt ook tijdens de maandelijkse 'Samen Eten' maaltijden in de Wilhelminakerk. Hierbij wordt samengewerkt met het Straatpastoraat. Samen wordt het eten bereid, samen wordt er afgeruimd en afgewassen.



Een ander voorbeeld dat ze geeft ter inspiratie voor de aanwezigen is de samenwerking die nu is opgestart met een burennetwerk in de wijk. De kosterswoning wordt nu gezamenlijk gebruikt en er komt een afhaalpunt van Rechtstreeks in de kerk. Zo komen kerk en buurt elkaar meer tegen en kunnen ontmoetingen ontstaan. In alle voorbeelden blijkt: door samen te werken kun je van betekenis zijn.

Wilma sloot haar verhaal af met de vraag: zou wat er aan de randen van de kerk en de samenleving gebeurt niet het hart van de kerk moeten zijn? Jezus deed het ons voor. Hij zocht bewust mensen op die (in onze ogen) aan de rand van de samenleving staan. En valt er op die plek niet het meest te leren voor ons als christenen? Diakenen en diaconieën kunnen door samen te werken met partners in de stad helpen om bubbels te doorbreken en mensen met elkaar in ontmoeting te brengen. En juist tijdens die ontmoetingen ontstaan mooie dingen.

In de leersessies daarna mochten de aanwezigen proeven aan de manieren waarop Toevlucht, het Leger des Heils, Stichting Present, Serve the City en Utrecht op Orde kunnen en willen optrekken met kerken en gemeenteleden, om zo samen van betekenis te zijn. Zij zijn van betekenis voor de stad, maar zoeken ook mensen om te helpen bij hun werk. En als we als kerken nu naar manieren zoeken om gemeente/kerkleden te inspireren en concrete handvatten te bieden om van betekenis te zijn in en voor de stad, dan kunnen we elkaar dus mooi versterken.



Op de diaconale datingmarkt daarna kon er onder het genot van een Perzisch ijsje nog verder doorgesproken worden. Heb je deze bijeenkomst gemist maar zou je graag wel meer willen weten over de samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact op met de organisaties (zie bijlage voor contactgegevens).



## Download de app en kijk op de website

### Download de app 'Geloven in Utrecht'

Soms kan het heerlijk zijn om geïnspireerd te worden door anderen. Er is een app voor christenen in Utrecht die willen weten wat er speelt, wat er gebeurt, welke mooie activiteiten er zijn waar jij bij kunt aansluiten. Wil je ook op de hoogte blijven? Download dan de app 'Geloven in Utrecht'.



### Kijk op de website van DNU

Meer weten over vacatures en samenwerkingspartners (kerken, fondsen en diaconale initiatieven)? Kijk dan op [www.diaconaalnetwerkutrecht.nl](http://www.diaconaalnetwerkutrecht.nl)



## Belangrijke data voor in de agenda

Als netwerk delen we graag mooie bijeenkomsten en speciale ontmoetingskansen.

- Zaterdag 6 juli organiseert Katholieke Caritas Utrecht (KCU) hun jubileumsymposium vanwege hun 150-jarig bestaan met als thema: 'Zorg voor je naaste, nu en in de toekomst'. Een interessant thema! De bijeenkomst start om 15.00 uur in de Nicolaikerk en zal eindigen met een rondleiding in het Hieronymushuis aan de Maliesingel. Deelname is gratis, maar meld je wel even aan. [Klik hier voor meer info en opgave.](#)
- Op 12 september organiseert ORKA een lustrumsymposium vanwege hun 350-jarig bestaan in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen. Je bent vanaf 13:00 van harte welkom bij het symposium met als thema 'Meedoen en samen vooruit, ontmoeten en verbinden'.
- Dinsdag 19 september van 16:00-18:00 uur ontmoetingsborrel voor collega's van diaconale organisaties in Huis van Dominicus.
- In november organiseren we een brede DNU bijeenkomst, datum en thema volgen nog.
- Donderdag 7 november zal de Mantel van Sint Maarten gehouden worden. Meer informatie volgt nog, maar hou 17.30-20.30 uur vrij in je agenda om naar de Domkerk te komen☺
- 

## Ideeën? Kom maar door!



Met elkaar vormen we een netwerk van waaruit mooie contacten en nieuwe ideeën en samenwerkingen kunnen ontstaan. Met elkaar organiseren we activiteiten. Kijk voor een actueel overzicht van activiteiten op of in de app Geloven in Utrecht, waarbinnen een groep voor Diaconaal Netwerk Utrecht is aangemaakt. Heb je zelf een idee voor een bijeenkomst, of een thema waar je eens met wat mensen over wilt doorspreken? Neem contact op met Debora Vogelzang via [info@diaconaalnetwerkutrecht.nl](mailto:info@diaconaalnetwerkutrecht.nl)



## Contactgegevens

Contactgegevens van de aanwezige organisaties en initiatieven:

Duurzaam Utrecht 2030	<a href="https://duurzaamutrecht2030.nl/">https://duurzaamutrecht2030.nl/</a>
Straatpastoraat	<a href="https://straatpastoraatutrecht.nl/">https://straatpastoraatutrecht.nl/</a>
Buurtpastoraat	<a href="https://buurtpastoraatutrecht.nl/">https://buurtpastoraatutrecht.nl/</a>
El Roi	<a href="https://www.elroi.nl/">https://www.elroi.nl/</a>
Knooppunt Lunetten	<a href="https://knooppuntlunetten.com/">https://knooppuntlunetten.com/</a>
Silomaatjes	<a href="https://www.kerkenengevangenen.nl/blogs/696/">https://www.kerkenengevangenen.nl/blogs/696/</a>
Toevlucht	<a href="https://toevluchtutrecht.nl/">https://toevluchtutrecht.nl/</a>
Leger des Heils	<a href="https://www.legerdesheils.nl/locatie/leger-des-heils-regio-midden-nederland">https://www.legerdesheils.nl/locatie/leger-des-heils-regio-midden-nederland</a>
Stichting Present	<a href="https://stichtingpresent.nl/utrecht/">https://stichtingpresent.nl/utrecht/</a>
Serve the City	<a href="https://www.stcutrecht.nl/">https://www.stcutrecht.nl/</a>
Utrecht op Orde/HipHelpt	<a href="https://suoo.nl/ik-zoek-hulp/hip-helpt/">https://suoo.nl/ik-zoek-hulp/hip-helpt/</a>

Wil je ook catering van Woongroep Overhoop, bel dan met Shima van woongroep Overhoop, 06 87 06 72 87

