

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst DNU

Kerk, sta op!

Wat is de rol van ons als kerken bij maatschappelijke uitdagingen?

- In gesprek met elkaar en wethouder Rachel Streefland -

Dinsdag 15 oktober 2024

19:30-21:30 uur | inloop vanaf 19.15 uur

Johannescentrum, Moezeldreef 400 in Utrecht

Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om elkaar en de wereld te dienen. We hebben een Bijbelse opdracht om om te zien naar wezen, weduwen en vreemdelingen. Al eeuwenlang is er vanuit kerken initiatief genomen om mensen te helpen en dat is nu ook hard nodig!

Het politieke klimaat verandert sterk. Het is een uitdagende tijd waarin zorg en opvang van verschillende groepen – waaronder ongedocumenteerden- niet meer gegarandeerd is. Meer mensen komen op straat terecht en armoede neemt toe. In het verleden zijn kerken altijd opgestaan om te helpen.

Hoe gaan we nu reageren? Kunnen we daarin samen optrekken als kerken in de stad?

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland zou graag met ons als kerken in gesprek gaan. Zij kan een toelichting geven op de maatschappelijke uitdagingen en waar de inzet vanuit de samenleving nu hard nodig is. Vervolgens gaan we met elkaar en haar in gesprek over wat wij als kerken kunnen doen.

Juist nu is inzet van kerken nodig, dus maak je agenda leeg en kom meedenken!

Samen kunnen we van betekenis zijn voor de stad! Juist nu!

ben je voorganger, kerkenraadslid, diaken of betrokken gemeentelid? Welkom om mee te praten!

Meld je aan voor deze bijeenkomst door een mailtje te sturen naar Debora Vogelzang:

info@diaconaalnetwerkutrecht.nl

Ook voor vragen kan je hier terecht

